

Årsberetning for foreningsåret 2015-2016.

Ved sidste års generalforsamling 29. oktober, blev **bestyrelsen** suppleret med Pia Wind som suppleant, idet de tidligere suppleanter Merete Boye Larsen og Nicole Scharff trak sig ud. Bestyrelsen har derfor i det forgangne år, ud over Pia, bestået af Birgitte Bech, Lars Ravn, Erik Foged, Ane Ludvigsen, Anne Møller-Andersen, Lis Jannæs, Jonna Kildebogaard som repræsentant for Masomo, samt undertegnede.

Igen i år har vi fået tildelt midler fra **Sterregaards Mindefond**, nemlig 10.000,- til hjælp for igangsættelse af små indtægtsgivende aktiviteter for fattige og forældreløse børn i Rakai/Lyantonde og i Kampala (det skal i parentes bemærkes at vi søgte om 50.000,- der kunne have bragt os meget videre). Vi har også fået det sædvanlige tilskud fra **tipsmidlerne**, nemlig 65.780,- (65.087 i okt 16) som sammen med medlemskontingenterne stort set dækker vores administrative udgifter i Uganda og Danmark. Vi har netop fået svar fra puljen til "**Humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål**" i kulturministeriet (vi har søgt 200.000 kr til skolemateriale og svaret er blevet 15.444,-!). Sidste års bevilling fra samme pulje på ca. 17.000,- (ud fra ansøgning på 187.000) er anvendt til at købe ny PC og ny telefon til vores lokalansatte i Uganda, samt til hjælp til trykning af medlemsblad.

Fra 11/2 til 29/2 var vores næstformand **Birgitte Bech i Uganda** hos vores medarbejder **Josephine**. Disse besøg er vigtige når man som vores forening kun har en enkelt lokalt ansat person. Det er den mulighed Josephine har for at få sparring og samspil på tomandshånd. Hvordan skal hun prioritere sin tid, hvad skal gøres anderledes og måske mere grundigt, hvilke nyt tiltag skal vi have gang i osv osv. Udbyttet var stort og de fik sammen besøgt både byggeprojekter, kor-børn og meget mere. Det kan endvidere berettes at Josephine i øjeblikket har to tidligere korbørn boende, idet de manglede husly. Bestyrelsen har derfor ekstraordinært bevilget et beløb til dækning af hendes ekstraudgifter.

I starten af året begyndte vi også så småt at planlægge den **studietur** som netop er gennemført. Der var flere som havde vist interesse for en sådan tur, og vi fornemmede derfor at der godt kunne være deltagere nok i oktober. Mere om denne tur senere.

I foråret havde vi også ved et bestyrelsesmøde besøg af Pia Rask fra **Grundfos**. Hun fortalte om mulighederne for at søge støtte til pumper mm. Masomo har tidligere fået et stort beløb fra Grundfos og vil gerne forsøge sig med en ansøgning mere inden så længe.

Blyantsprojektet i Uganda har i år involveret over 900 børn på 17 forskellige skoler! På studieturen besøgte vi 3 af disse skoler og mødte skoleledere for et par andre. De udtrykte alle stor glæde og tilfredshed med ordningen og håbede (naturligvis) at projektet ville fortsætte og gerne udvides til flere børn. Josephine har foretaget uddelingerne rundt omkring på skolerne og besøgt hver skole to gange i løbet af året. Samtidig har hun fortsat arbejdet med **SED-projektet**, hvor børn i fattige familier får startet en lille indtægtsgivende virksomhed - f.eks. i form af et par ænder som senere kan formere sig og blive til mange. Også et par af disse børn mødte vi på studieturen.

Kidz in Need har i år bevilget 28.000- til afholdelse af workshops. Der blev for disse penge afholdt 4 workshops i Wakiso og Kampala i dagene fra 18. til 21. april 2016. 260 piger og drenge havde glæde af den undervisning og de informationer de fik på dagene. Af de behandlede emner kan nævnes: hygiejne og sanitet, ansvar og rettigheder, rollemodeller og beskyttelse mod HIV/Aids. Børnene fik med sig hjem bl.a. notesbøger, blyanter, tandbørste og kam samt en T-shirt med tryk.

Vedrørende **husbyggerier**: vi fik i december 2015 færdiggjort huset til Keduess (som havde været længe undervejs på grund af forskellige forhindringer). De to andre huse der var programsat til 2015 blev færdige og endelig så vi på studieturen i år det næsten færdigbyggede hus til Nankya Aisha. Endvidere er nyt hus til Goretti Kebirungi (bagsiden af sidste medlemsblad) klar til at blive sat i gang senest inden jul.

Medlemsbladene er som sædvanligt udkommet i tre eksemplarer siden sidste generalforsamling. Heldigvis har det heller ikke i år været vanskeligt at finde stof og billeder. Til gengæld var "pakkeholdet" efterhånden blevet decimeret, således at vi måtte efterlyse flere frivillige. Ved sidste pakkeaften var der derfor et par nye ansigter og det hele gik nemt og hurtigt.

Til sidst vil jeg give jer et kort referat af den **studietur** som gennemførtes i dagene 7/10 til 23/10. Vi havde 18 meget forskellige deltagere som alle havde det til fælles at de var nysgerrige, spørgelystne, humørfyldte og overbærende. Alt gik uden uheld og programmets punkter blev alle gennemført. Mange havde medbragt gaver (legetøj, bamser, fodbolde, skrivegrej mmm) og brugt tøj, som vi fik stor glæde af at uddele rundt omkring. Også Kvikly og boghandelen i Allerød havde bidraget med diverse skolemateriale. Vi havde et fortrinligt samarbejde med Josephine og fornemmede også at hun var glad for besøget. Mange var imponerede over hendes attitude, engagement og den måde hun opmuntrede børnene vi mødte. Vi besøgte hendes lille kontor, hvor hun havde arrangeret en dejlig frokost for os. Vi besøgte FKN i Kampala, flere af vores husbyggeprojekter i Lyantonde og omegn, mødte 6 af vores Pearl-sangere, skolebørn som modtager støtte fra Blyantsprojektet, medarbejderne i Racobao, samt venner og bekendte fra tidligere besøg. I Soroti-området så vi en skole med omkring 1000 børn fordelt i 8 klasser! Overvældende må man sige - de fleste sad på gulvet og der var over 100 børn i hver klasse. Overbærenheden blev der brug for da vi en dag kørte i bus på ret dårlige veje i hen ved 11 timer! Til gengæld fik vi set en meget stor del af landet, og specielt de sidste par dage i det syd-vestlige område af Uganda viste et helt andet bjergrigt og velopdyrket landskab, som virkede mere velorganiseret og måske uden så voldsom fattigdom. Vi sluttede med at tage ind i Rwanda og aflagde et besøg på "The genocide memorial place" - et mindested for folkemordet i 1994. I haven udenfor "museet" ligger resterne af over 250.000 mennesker begravet. Det påvirkede os meget og for en stund var vi meget stille.

Det kan til slut oplyses at vi i her i oktober har opgjort årets medlemstal til 530 (beregnet ud fra at familiemedlemsskaber tæller to personer). Det er lidt flere end sidste år.

Sidste bemærkning skal være at vi for et par uger siden modtog meddelelse om at vi var blevet betænkt med 50.000 kr i forbindelse med et dødsfald og et testamente. Det er første gang det

sker og vi er selvfølgelig taknemmelige over en sådan omtanke for andre når en arv skal fordeles. Pengene er øremærket blyantsprojektet og næste års budget er derfor sikret.

Jeg vil slutte med at bringe **stor tak** til alle der har bidraget med hjælp i det forgangne år. Det gælder såvel praktiske hjælpere, registrator og databasefører, bestyrelsesmedlemmer, fonde der har støttet os, kontingentbetalere og gavegivere der har bidraget med støtte og endelig studietursdeltagerne for alt hvad de bidrog med under turen. Også stor tak til vores samarbejdspartner **Folkekirkens Nødhjælp**, for især besværet med udsending af vore medlemsblade, men også for gensidig hjælp og information samt støtte til studieturen.

Fra **Masomo** kan berettes følgende:

I november 2015 blev der afholdt **julemarked** hos Jonna og Jan Kildebogaard, og som sædvanlig med overskud til brug hos Masomo. I denne måned er det 19/11 og 20/11 er er marked.

Masomo betaler skolepenge, inkl. bøger, mad, uniform mm for ca. 300 fattige børn, og en række unge er under uddannelse. Desuden støtter Masomo de handicappede og M-Lisada, som er et hjem for forældreløse og tidligere gadebørn, med medicin.

Masomo har fået støtte fra Agenda-agenturet i Albertslund til solcellestrøm hos M-Lisada, så de har nu solcellestrøm på 2 nye bygninger. På øen Kalangala kom der solcellestrøm på 2 sovesale på Kibanga skole.

Bridges of Hope, som er en anden skole på Kalangala, undgik at blive lukket, fordi Masomo finansierede nye toiletter.

På Kalangala blev øens første center for børn indviet, så M-Lisada kan starte arbejdet med børnene og de fattigste kvinder. Masomo købte huset, og Langelinie Rotary byggede ud og satte huset i stand i samarbejde med Rotary Masaka i Uganda. Også her fik de solcellestrøm, men der blev ikke penge til møbler, så det er den næste udfordring.