

Børn i Afrika

Årsberetning for foreningsåret 2016-2017

Først og fremmest velkommen til alle fremmødte. Sidste år slog vi rekord med 29 deltagere ved generalforsamlingen, men heldigvis ser det ud til at vi også nu har et flot fremmøde (27 deltagere).

Lad mig i år starte med at nævne de forskellige **indsatser** vi har stået for i Uganda i årets løb.

Det handler for det første om **blyantsprojektet** hvor vi uddelere skolemateriale (blyanter, kuglepenne, kladdehæfter, geometrisæt, skoletasker, uniformer mm) til de fattigste børn på i alt 21 forskellige skoler. Det drejer sig om 6 skoler i Lyantonde omfattende 300 børn, 6 skoler i det østlige område omkring Jinja omfattende 300 børn (de fattigste 50 fra hver skole), 7 skoler i Wakiso-området omfattende 350 børn, 1 skole i Lira (50 børn) og 1 skole i Kampala (Bokoto, 50 børn). Alt i alt har vi nået godt og vel 1000 børn med skolemateriale. Men alle deltagende 21 skoler har desuden modtaget diverse sportsudstyr og præmier i bold-konkurrencer, som alle elever på skolerne får glæde af. Sidste års omtalte jeg en arv på 50.000 kr. som vi havde fået. Nogle af disse penge er i år anvendt til en fodboldturnering mellem skolerne og til ekstra store geometrisæt som lærerne kan bruge til at undervise med.

Dernæst er der **husbyggerierne**. Efter at vi de første år med dette projekt havde stor succes med at sælge byggeanparter, må vi indrømme at det er gået mere trægt i det forløbne år. Vi har i sommers færdiggjort to huse. Dels et fint hus for Goretti Kebirungi - en 43-årig handicappet kvinde der er HIV-positiv og har 4 børn. Vi mødte hende på sidste års studietur og flere deltagere købte efterfølgende anparter til dette hus. Der blev også givet penge til vandtank og alt dette har selvfølgelig forbedret forholdene for Goretti og hendes børn betragteligt. Det andet hus var til Fabias Kyomugisha - en 38-årig HIV-positiv kvinde med 4 børn (pengene til dette hus kom fra gæsterne ved et af vore medlemmers 50-års fødselsdag, der som gaveønske havde bedt om bidrag til netop dette hus). I resten af 2017 har vi kun solgt ca. halvdelen af anparterne til det hus vi i øjeblikket samler ind til, nemlig til Fausta Kyomukama, men regner med at sætte byggeriet i gang meget snart (sidste nyt: vi kunne sætte byggeriet i gang i søndags, idet vi fik en større donation!).

I alt 167 elever har haft glæde af **skole-sponsorater** bestående af kontant betaling af skolepenge. De fordeler sig i forskellige grupper, heriblandt 17 unge fra The Pearls koret, 10 der er privat sponsoreret og 140 andre elever fordelt på 12 skoler.

SED-projektet (iværksætterprojekt), hvor Josephine udvælger egnede børn der får f.eks. et par ænder, en ged eller en pattegris som de skal tage sig af og fodre op. De får vejledning og hjælp undervejs og i den sidste ende skal det give familien en lille indkomstmulighed i form af penge for salg af æg eller gedekid osv. 15 børn har fået en gris, 25 børn har fået et par ænder og foder og 12 mødre eller værger har lånt små beløb til at starte en eller anden lille forretning. Beløbene har været mellem 125 og 250 kroner til at starte f.eks. salg af tomater, små fisk, samosas eller til at

starte syning af de små hatte som muslimer benytter (for bare at nævne nogle få af emnerne). Lånene skal betales tilbage (men er uden renter) og vi er dermed som organisation gået i gang med den såkaldte mikroøkonomi der vinder frem overalt.

Vi har afholdt 2 store **3-dages lejre** for børn i hhv. august og september. Først i Wakiso med 87 deltagende børn og for ganske nylig i Iganga med 90 børn. Lejrene er sponsoreret med fondsmidler fra **Det Obelske Familiefond** og programmet består af alt det der kan være nyttigt for et fattigt barn med måske kun en enkelt forælder der kan være HIV-positiv eller syg af andre årsager. Ved slutningen får børnene udleveret moskitonet, T-shirt, hygiejne-sæt med tandbørste, negleklipper, svamp, kam, lommetørklæder og hygiejnebind til pigerne. Lejren i Wakiso er omtalt i seneste nummer af medlemsbladet. Vi har midler til at afholde endnu 8 af denne slags lejre i løbet af 2017-18.

De mindre **1-dags workshops** vi i mange år har afholdt, er så på pause lige nu hvor vi kan afholde mere udbytterige lejre.

Lad mig som det sidste i dette afsnit nævne at vi har købt og leveret 2 fine digitale kameraer til Racobao (vores samarbejdsorganisation), således at de kan tage gode illustrative billeder til vores medlemsblad og når vi f.eks. agiterer for et husbyggeprojekt.

Hvad angår **fondsmidler** har vi søgt og/eller fået

- 10.000 kr. fra **Magda og Erik Sterregaards Fond** til SED (vi havde søgt om 50.000). For nylig igen søgt om 35.100 kr. til blyantsprojektet.
- De sædvanlige **tipsmidler** er efter ansøgning indkommet for nylig, nemlig kr. 67.292 kr.
- Som ovenfor nævnt har vi fået et stort beløb fra **Det Obelske Familiefond**, nemlig 153.000 kr. til 10 lejre (2 af dem som nævnt allerede afholdt).
- Har søgt **Merkur-fondet** om 9.000 kr. til afholdelse af 3 workshops, og svaret på denne ansøgning forventes i løbet af et par uger.

Hvad angår **øvrige indtægter** og gaver fra medlemmer henviser jeg til regnskabet, men kan nævne at vi i flere år har fået ret store gaver i december og at deltagerne i sidste års studietur efter hjemkomsten bidrog med meget store gaver på i alt over 33.000 kr. til byggeprojekter og andet.

Medlemstallet er i øjeblikket 515 (vægtet med 2 medlemmer når der er tale om et familiemedlemsskab). Vi får dog altid en del kontingentindbetalinger i slutningen af året og regner med at nå op på samme tal som sidste år (568).

Som i de foregående år har vi udsendt 3 trykte **medlemsblade** (samt en del som udsendes udelukkende pr. mail). Det er gået fint med at få bidrag til artikler fra dels studietursdeltagerne og dels bestyrelsesmedlemmerne, men jeg vil gerne opfordre alle der har noget at bidrage med til at indsende forslag til Erik eller mig. Det kan f.eks. være artikler man har læst om Uganda eller Afrika

i almindelighed. Vi har været nervøse for at FKN ville indskrænke betalingen af porto og kuverter ved udsendelsen, men foreløbig fortsætter de som hidtil idet vi forsøger at minimere antallet af blade der udsendes. Vi har skiftet trykkeri fordi vi fik et lidt billigere tilbud fra det firma der trykker for FKN (som desuden har adresse i København, hvilket gør leveringen til pakke-adressen hos Anne Møller-Andersen fra bestyrelsen mere sikker). I denne forbindelse kan jeg også nævne at vi forsøger at opdatere både vores FaceBook side og hjemmeside for Børn i Afrika.

Fra **bestyrelsesarbejdet** kan nævnes at vi startede foreningsåret med følgende medlemmer: Birgitte Bech som næstformand, Lars Ravn som kasserer, Erik Foged som sekretær, Anne Møller-Andersen, Pia Wind, Kristin Espedal og undertegnede som formand. Jonna Kildebogaard har været repræsentant for Masomo. Desuden blev Flemming Nielsen sidste år valgt som suppleant og han har deltaget i bestyrelsens møder i løbet af året. På sidelinjen har Birte Lønborg-Jensen stået for det vigtige arbejde med registreringer og databaseføring. På dagsordenen i løbet af året har selvfølgelig været mange emner, men et par emner som har været behandlet ved flere møder er bl.a. porto-problematikken omkring udsendelse af bladene og diskussion omkring et eventuelt snarligt besøg fra Uganda af et kor (vi har vedtaget en principbeslutning om at vi gerne vil have et kor på turné i DK igen). Af andre emner kan nævnes at vi har haft kontakt med Social Foodies og stifteren Thor Thorøe (se artiklen i sidste medlemsblad), at vi har haft et medlemsarrangement med en filmforevisning i Hillerød af en flot film omkring en ugandisk pige med et usædvanligt talent for skak ("Queen of Katwe" hed den) og at vi var 3 fra bestyrelsen som her i oktober deltog i den danske fejring af Ugandas 55 års uafhængighedsjubilæum (og den fest kan der fabuleres meget over!). For et par uger siden bidrog vi endvidere med input til den nye 5-års plan Danida har foreslået for Danmarks indsats i Uganda 2018-2022.

Dernæst kan det nævnes at vores **næstformand** endnu engang fik mulighed for at tage **til Uganda** i februar måned og støtte Josephine i arbejdet. Af det pakkede program kan som eksempler nævnes at hun besøgte en af de familier vi har bygget hus for, at hun fik mødt The Pearls - korbørnene (som vi selvfølgelig stadig følger og støtter), deltog i et bestyrelsesmøde med CIA (Children in Africa), mødte vores ugandiske revisor og på den mere muntre side: fejrede Josephines 10 års - jubilæum.

Jeg vil også i år slutte med at bringe **stor tak** til alle der har bidraget med hjælp i årets løb. Det gælder selvfølgelig bladpakkere, registrator og databasefører, bestyrelsesmedlemmer, fonde der har støttet os, kontingentbetalere og gavgivere der har bidraget med støtte. Også stor tak til vores samarbejdspartner **Folkekirkens Nødhjælp**, for især arbejdet og økonomien i forbindelse med udsendelse af vore medlemsblade, samt til vores samarbejdspartner i Racobao i Uganda. Og selv om hun ikke læser dansk: en tak til Josephine i Uganda, uden hvem vi slet ikke ville kunne være så effektive og nå så mange!

Fra **Masomo** skal nævnes følgende:

Man er ved at støtte 2 nye projekter.

2 tidligere ansatte fra M-Lisada har startet projekter for forældreløse børn i Iganga.
1 anden fra M-Lisada har startet projekt for en stadig voksende pigegruppe i Masaka.
Masomo har støttet med køb af grunde og husbyggeri og andet.
Som ny aktivitet bliver der nu lavet en brønd på Kalangala. Det er den 6. boring efter vand - de andre er i det nordlige Uganda.

Karsten Dam

Formand for **Børn i Afrika**