

Børn i Afrika

Årsberetning for foreningsåret 2017-2018

Først og fremmest velkommen til alle fremmødte. De sidste par år har vi haft mellem 25 og 30 deltagere ved generalforsamlingerne og igen i år ser det heldigvis ud til at vi har et flot fremmøde.

Lad mig som jeg plejer starte med at nævne de forskellige **indsatser** vi har stået for i Uganda i årets løb. Data får jeg bl.a. fra de grundige rapporter Josephine er meget flittig til at udarbejde.

Det handler for det første om **blyantsprojektet** hvor vi uddeler skolematerialer (blyanter, kuglepenne, kladdehæfter, geometrisæt, skoletasker, uniformer mm) til de fattigste børn på nu i alt 22 forskellige skoler. Der kommer efterhånden flere skoler med i projektet, idet f.eks. naboskoler der hører om projektet også brændende ønsker at komme med. Det drejer sig om skoler fordelt i hele 7 distrikter i Uganda og dækkende 1100 børn i alt. Fordelingen er: 1 skole i Kampala, 1 skole i Jinja, 1 skole i Lira, 6 skoler i Lyantonde, 1 skole i Iganga, 4 skoler i Kaliiro, 8 skoler i Wakiso. Alt i alt har vi som sagt nået ud til mere end 1100 børn med skolematerialer (50 elever på hver skole). Men alle deltagende 22 skoler har desuden modtaget diverse sportsudstyr og præmier i bold-konkurrencer, som alle elever på skolerne får glæde af.

Dernæst er der **husbyggerierne**. Også i det forløbne år er det gået trægt med at få tegnet anparter. Vi har siden sidst kun færdiggjort et enkelt hus. Det drejer sig om huset til Fausta Kyomukama, en enlig kvinde med 4 børn i alderen 6 til 15 år. Den 5. marts i år fik hun overdraget huset, vandtank, latrin, bad og køkken og dertil hørende udstyr i form af senge, madrasser, moskitonet, vaskebaljer mm. I løbet af 2018 har vi solgt ca. 22 af de 30 anparter til det hus vi i øjeblikket samler ind til, nemlig til Jennifer Tumusiime, en hiv-smittet enlig mor med 3 børn i alderen 6 til 11 år. Heraf kom de sidste 5 anparter efter omtalen af dette byggeprojekt i sidste nummer af medlemsbladet.

I alt 181 elever har haft glæde af **skole-sponsorater** bestående af kontant betaling af skolepenge. De fordeler sig i forskellige grupper, heriblandt 17 unge fra The Pearls koret, 11 der er privat sponsoreret og 153 andre elever fordelt på ca. 25 skoler.

SED-projektet (iværksætterprojekt), hvor Josephine udvælger børn der får f.eks. et par ænder, en ged eller en pattegris som de skal tage sig af og fodre op. De får vejledning og hjælp undervejs og i den sidste ende skal det give familien en lille indkomstmulighed i form af penge for salg af æg eller gedekid osv. Som nævnt i sidste års beretning fik 40 børn et dyr og 12 mødre fik et mindre lån (mødre til de børn der ikke havde plads i deres bopæl til at huse et dyr). Josephine har fulgt de enkelte børn og sendt rapport om deres forskellige foretagsomheder. De børn der fik grise har opfostret dem og solgt dem for at indkøbe f.eks. kaniner, andre smågrise, skoleudstyr mv. De børn der fik ænder har fået ællinger som de har solgt. For 11 af børnene gik det galt og dyrene døde eller blev stjålet. For de kvinder der fik et lille lån har 9 af dem betalt tilbage og deres lille

forretning blomstrer. 3 kvinder skylder stadig mellem 70.000 og 100.000 UGS (højst 200 kr). I maj og juni 2018 er der yderligere uddelt høns eller ænder samt 5 kg foder til 25 børn fra Wakiso og geder til 10 børn fra Lyantonde distrikt. Projektet fortsætter i den udstrækning vi får midler til det.

Vi har siden sidst afholdt 6 store **2-dages lejre** for børn ud af de 8 resterende fra vores bevilling fra **Det Obelske Familiefond** (på i alt 10 lejre). De 8 lejre havde i alt 528 deltagere ligeligt fordelt mellem piger og drenge. I en af lejrene deltog Birgitte Bech og i en anden vores formand for den ugandiske bestyrelse biskop Morris. Man sørger også for at invitere en af myndighedspersonerne fra distriktet, f.eks. DEO (District Education Officer). De to sidste af de 10 bevilgede lejre afholdes her i oktober. Programmet består af alt det der kan være nyttigt at vide for et fattigt barn med måske kun en enkelt forælder der kan være HIV-positiv eller syg af andre årsager. Ved slutningen får børnene udleveret moskitonet, T-shirt, hygiejne-sæt med tandbørste, negleklipper, svamp, kam, lommetørklæder og hygiejnebind til pigerne (genbrugstype). Det kan også nævnes at der blev afholdt en "**gensynslejr**" for 17 medlemmer af The Pearls-koret i december 2017. Ved samme lejlighed blev der inviteret 33 deltagere i SED-projektet. Ud over undervisning og socialt samvær, blev der foretaget en evaluering af SED-projektet, idet også flere af børnene fra The Pearls har deltaget i dette. Alle børnene fra The Pearls går nu i secondary school.

Hvad angår **fondsmidler** har vi søgt og fået

- 12.000 kr. fra **Magda og Erik Sterregaards Fond** til blyantsprojektet (vi havde søgt om 35.100). For nylig igen søgt om 41.000 kr. til blyantsprojektet.
- De sædvanlige **tipsmidler** regner vi med som sædvanligt (ca. mellem 60.000 og 70.000).

Hvad angår **øvrige indtægter** og gaver fra medlemmer henviser jeg til regnskabet, men kan nævne at vi i flere år har fået ret store gaver i december.

Medlemstallet er i øjeblikket 485 (vægtet med 2 medlemmer når der er tale om et familiemedlemsskab). Vi får dog altid en del kontingentindbetalinger i slutningen af året og regner med at nå op på samme tal som sidste år (551).

Som i de foregående år har vi udsendt 3 trykte **medlemsblade** (samt en del som udsendes udelukkende pr. mail). Som nævnt sidste år har vi længe været nervøse for at FKN ville indskrænke betalingen af porto og kuverter ved udsendelsen. Nu ser det ud som om det bliver alvor, idet FKN er flyttet til ny adresse og i det hele taget har udliciteret en del af deres praktiske gøremål på denne nye adresse. Der er derfor ingen ansatte som kan frankere eller transportere vore blade til posthuset. Vi må derfor i bestyrelsen overveje hvordan vi tackler den nye situation mht omkostningerne ved at frankere mv. Vores hjemmeside har i løbet af året fået en grundig gennemgang og der er dels ryddet op og dels tilføjet og ændret en del. Hvad angår **Børn i Afrikas Facebook-side**, gør vi vores bedste for at opdatere denne, når vi synes, vi har nyheder omkring aktiviteter i Uganda og i Danmark.

Fra **bestyrelsesarbejdet** kan nævnes at vi startede foreningsåret med følgende medlemmer: Birgitte Bech som næstformand, Flemming Nielsen og Lars Ravn som på sin vis delte kassererposten, Erik Foged som sekretær, Anne Møller-Andersen, Pia Wind, Kristin Espedal og undertegnede som formand. Jonna Kildebogaard har været repræsentant for Masomo. Lars Ravn har desuden fungeret som suppleant. På sidelinjen har Birte Lønborg-Jensen stået for det vigtige arbejde med registreringer af indbetalinger til vores bankkonti. På dagsordenen i løbet af året har været mangeartede emner, bl.a. den nye persondataordning og hvordan vi skulle håndtere den her i foreningen, medlemsbladene og deres indhold, aldersgrænse for de børn vi hjælper og forslag til vedtægtsændringer (fremlægges senere i aften), samarbejdet mellem Børn i Afrika og Masomo, samarbejdet med FKN, studieture, økonomi og fondsansøgninger mmm.

Vores **næstformand Birgitte Bech** var endnu engang i **Uganda** i februar måned. Denne gang i hele 18 dage. Af dette års program kan nævnes besøg på mange skoler, møde med bestyrelsen og revisoren, gennemgang af vore skolesponsorater, deltagelse i en af de lejre, der blev gennemført takket være støtte fra Det Obelske Familiefond. Især det sidste var en stor oplevelse. Birgitte havde bl.a. her interviewet 18 af de deltagende børn i alderen 12-14 år, og hørt om deres livsbetingelser, sundhedsudfordringer og forskellige problemer. Flere af hendes oplevelser har været bragt i de to sidste numre af medlemsbladet.

Der har ikke i det forløbne år været afholdt **studietur**, men den næste er lige på trapperne her den 26. oktober. 16 har meldt sig og vi har holdt formøde med deltagerne, hvoraf de 5 har været med på studietur tidligere. Samtidig er der planlagt en tur til efteråret 2019, hvor der allerede er 8-10 på ventelisten.

Som I måske har læst i seneste medlemsblad havde vi i maj besøg af Vincent Mayega fra Racobao. I juli var Kathryn og jeg som privatpersoner inviteret til **bryllup i Uganda**. På turen blev der også tid til et par skolebesøg og undervejs blev der anledning til gode samtaler med den ugandiske bestyrelse og specielt med Josephine omkring vores arbejde. Flere aspekter af disse samtaler tages nu op i bestyrelsen, bl.a. muligheden for at arrangere en kortturné med et mindre kor. Efter generalforsamlingen vil vi give et lille indblik i turens højdepunkter via en billed- og video-serie.

Flere **foredrag** om vores arbejde og studieturene har været afholdt i løbet af året. Et af dem affødte at 4 meldte sig til den kommende studietur. Samtidig har deltagere fra seneste tur fortalt om deres oplevelser ved flere lejligheder, bl.a. i kirker og i Lions Club. (I parentes kan nævnes at vi i morgen holder foredrag i Egebjerg pensionistforening i Odsherred).

Fra **Masomo** skal nævnes følgende:

Masomo har det forløbne år blandt andet hjulpet mere end 400 børn med skolegang. Deraf er 64 børn af handikappede forældre. En ung mand med handikappet far har haft en særlig sponsor til videreuddannelse og er nu uddannet sygeplejerske. Hans kæreste har ligeledes handikappede forældre, så den unge generation giver håb til familierne.

Masomo har økonomisk støttet etableringen af 2 helt nye organisationer. I Masaka har Go Girl Foundation fået bygninger, så de helt unge teenagermødre - samt piger der er ude af skolen på grund af manglende skolepenge kan lære et håndværk. Det er målet at de skal kunne forsørge sig selv. CCF (Consider Child First) har fået bygget et børnehjem i Iganga. Der er plads til 36 forældreløse børn. Bygningerne er godkendt af myndighederne, har delvis solcellestrøm, og er klar til indflytning. I Iganga har man ikke haft bands til festlige lejligheder, så Masomo har støttet med køb af instrumenter. Børnene har glæde af at lære at spille, og hjemmet kan tjene til driften når de får spillejob. Lederne af de nye organisationer er tidligere medarbejdere på børnehjemmet M-Lisada. De er uddannede og kendt af Masomo gennem mange års samarbejde.

Jeg vil selvfølgelig slutte med at bringe **stor tak** til alle der har bidraget med hjælp i årets løb. Det gælder praktiske hjælpere når vi pakker blade, registrator og vedligeholder af vores kartotek Birte, bestyrelsesmedlemmerne, fonde der har støttet os, kontingentbetalere og gavegivere der har bidraget med støtte. Også tak til vores samarbejdspartner **Folkekirkens Nødhjælp**, for især arbejdet og økonomien i forbindelse med udsendelse af vore medlemsblade, samt til vores samarbejdspartner **Racobao** i Uganda. Og selvfølgelig også **en tak til Josephine** i Uganda, som igen i år har ydet en stor indsats der er med til at sikre at pengene gør mest mulig gavn i Uganda.

Karsten Dam

Formand for **Børn i Afrika**